



## NAAR DE BRON VAN DON BOSCO'S CHARISMA

---

### Franciscus van Sales

Op 24 januari staat Franciscus van Sales (1567-1622) op de heiligenkalender. In Don Bosco's tijd werd deze heilige gevierd op 29 januari. Franciscus werd geboren in 1567 op het kasteel van Sales te Thorens, tussen Genève en Annecy. Hij studeerde rechten in Parijs en Padua en volgde onder-tussen ook theologie. In 1593 werd hij priester gewijd en in 1602 bisschop. Tot aan zijn dood in 1622 was hij bisschop van Genève, maar woonachtig in Annecy omdat de katholieken uit Genève verdreven werden door Calvijn en zijn volgelingen. Franciscus van Sales was bijzonder invloedrijk, niet alleen door zijn grote wijsheid en zijn beminnelijke aanpak, maar zeker ook door zijn geschriften. Hij werd heilig verklaard in 1665 en in 1877 door paus Pius IX tot kerkleraar uitgeroepen.

Zijn meest bekende werken, *Inleiding tot het devote leven* en *Traktaat over de liefde van God*, waren eeuwenlang - tot ver buiten de grenzen van zijn bisdom - verplicht studiemateriaal in de priesteropleiding. Zo ontdekte Giovanni Bosco tijdens zijn seminarie jaren in Chieri en later in het Convict in Turijn de figuur en de spiritualiteit van Franciscus van Sales, een heilige die in de 19<sup>de</sup> eeuw een bijzonder sterke aantrekkingskracht had. In de voornemens die Don Bosco neerschreef bij zijn priesterwijding in 1841 vermeldde hij uitdrukkelijk: 'De liefde en de zachtmoedigheid van de H. Franciscus van Sales zullen mij in alles leiden'.

Al snel maakte hij dit voornemen concreet in de manier waarop hij omging met jonge mensen. Je zou kunnen zeggen dat zijn pastorale inzet voor de verwaarloosde jongeren van Turijn hem bijna vanzelfsprekend liet kiezen voor Franciscus van Sales als inspiratiebron en patroonheilige van zijn werk. In zijn *Herinneringen aan het Oratorio* schreef Don Bosco: "Ons werk vereist grote kalmte en zachtmoedigheid. Daarom stelden we ons onder de bescherming van de heilige Franciscus van Sales, opdat hij voor ons van God de genade zou verkrijgen om hem te volgen in zijn buitengewone zachtmoedigheid ..."

Door zijn jeugdwerk in 1844 de naam 'Oratorio van de heilige Franciscus van Sales' te geven, drukte Don Bosco zijn grote waardering uit voor deze heilige. In 1852 liet Don Bosco in Valdocco een kerk bouwen ter ere van Franciscus van Sales en in 1854 werden enkele jonge medewerkers van Don Bosco voor het eerst 'salesianen' genoemd. In december 1859 volgde de oprichting van de 'Sociëteit van de heilige Franciscus van Sales', of kortweg salesianen.

In zijn geschriften verwees Don Bosco niet zo vaak rechtstreeks naar Franciscus van Sales, maar af en toe vermeldde hij hem toch uitdrukkelijk. Zo bijvoorbeeld in *La chiave del Paradiso*, waar hij zich richtte tot gelovigen van alle leeftijden met volgende suggestie: "Lees bijvoorbeeld een hoofdstuk uit het Evangelie, het leven van een heilige, *De navolging van Christus*, de *Inleiding tot het devote leven* van Franciscus van Sales ... of gelijkaardige werken". Elders raadde Don Bosco aan om, indien mogelijk dagelijks ten minste gedurende enkele minuten, iets te lezen uit deze boeken.

Wilfried Wambeke